

27-1-'83

Lieve Henry, 

Hees je echt alle brieven die je krijgt? soo of meer zijn er wel erg veel! Ik weet best dat iedereen wel een briefje terug wil hebben, maar daar is geen beginnen con! Kan je nou niet 1 keentje een uitandering maken? Ik schrijf nou al voor de viende keer, en ik heb nog nooit iets teruggekod. Al krijg ik alleen maar je handtekening (en die van Ernst!) dan ben ik al verschrikkelijk gelukkig!

Ik houd het niet meer uit, wat afsjeblijft iets van jehoren!

Ik heb al weken last van stopeloze nachten, en ik heb zelfs al ooit een nachtmerrie gehad dat jullie ~~was~~ verongelukt waren.

O, ik ben helemaal kapot van jullie. Uuroop natuurlijk de muziek!

Maar ik geloof (weet het wel zeker) dat ik nou ook ventriest op jou begint te worden! (trouwens, Ernst is ook een stakill) En het wordt steeds erger!

S'nachts om 2 uure heb ik soms nog een jaloot van jullie gstaan, todat m'n vader binnenstormt en vraagt of ik gek geworden ben.

Nou, het scheelt niet veel!

Ik ben niet "sinds een dag of 2" een fan van jullie, maar al zo'n 2½ jaar! Wel een beetje naar 16 jaar en smconventriest op hoe mooi!

Thuis wordt iedereen er "radekos" van, en op school zijn ze ook niet meer veilig. Sommigen zeggen, "meisje dat is nix voor jou" maar daar geef ik niks om.

M'n jas hangt scheef van de button en op straat loop ik te dogekomen. Telkens verbeeld ik me dat ik jou of Ernst zie lopen!

Stracks wordt het nog een ramp!

"Heelerwriet" heb ik niet moelig, high word ik al als ik 2 regels hoore van Belle hélène of Vergeet me.

Jullie muziek is beregast! <sup>dat</sup> Moeen zal je wel vaker hooren!

O, Henry, al zie ik je op tv in een concert, dan kijkt het wel of je nog steeds verbaast bent (en een heel klein beetje ontogen!) over al die hyster. fans! Weet je dat jullie in België ook heel populaire zijn?

Ik schrijf deze brief onder aardrijkskunde op school. Flink balen!

Ik moet steeds even stoppen want de Hoon (tenares) snapt niet wel

ik allemaal zit te schreien. Maar ik kon niet lang en wachten,  
ik konste zo wat uitbreken.

Volgens mij krijg ik datjks een beetje dus ik maak er een eind aan.  
Henry stuur alsjeblieft iets terug! (Als ik nu weer niks hoor sta  
ik binnenkort bij je op de stoep! (Als ik dat dan, ahum...))

Ik hoop dat jullie nog eens een keer in Eindhoven komen, dan  
kan ik zeker naar jullie concert. Dat is mijn allergrrootste wens,  
dan kan ik jullie eindelijk eens een keer in het "echt" zien

hoe de groeten van Bizon en Hoppel en zeg tegen ~~de~~ **BRUST**  
dat 'ie nog veel meer liedjes schrijft! ↑ goed hè?

De ballen en heel veel <sup>♥</sup> lezies <sup>♥</sup>  
van Petrea  
~

(Ops. Kost me zo wel een kapitaal aan postzegels  
maar dat heb ik wel voor jou over.

Nou ja, kapitaal is wel een beetje overdraven.

Ik stuur geen postfoto of zo, heb ik niet eens meer,  
want die zal je wel zo krijgen!

27-1-'83

Lieve Henny,

Lees je ook echt alle brieven die je krijgt? 500 of meer zijn er wel erg veel! Ik weet best dat iedereen wel een briefje terug wil hebben, maar daar is geen beginnen aan! Kan je nou niet 1 keertje een uitzondering maken?

Ik schrijf nou al voor de vierde keer, en ik heb nog nooit iets teruggehad. Al krijg ik alleen maar je handtekening, (en die van Ernst!) dan ben ik al verschrikkelijk gelukkig!

Ik houd het niet meer uit, laat alsjeblieft iets van je horen! Ik heb al weken last van slapeloze nachten, en ik heb zelfs al ooit een nachtmerrie gehad dat jullie verongelukt waren.

O, ik ben helemaal kapot van jullie. Voorop natuurlijk de muziek!

Maar ik geloof (weet het wel zeker) dat ik nou ook verliefd op jou begin te worden! (trouwens, Ernst is ook een stuk!!) En het wordt steeds erger! 's nachts om 2 uur heb ik soms nog een plaat van jullie opstaan, todat m'n vader binnenstormt en vraagt of ik gek geworden ben. Nou, het scheelt niet veel!

Ik ben niet 'sinds een dag of 2' een fan van jullie, maar al zo'n 21/2 jaar! Wel een beetje raar, 16 jaar en smoorverliefd op Doe Maar! Thuis wordt iedereen er 'radeloos' van, en op school zijn ze ook niet meer veilig. Sommigen zeggen 'meisje dat is nix voor jou' maar daar geef ik niks om.

M'n jas hangt scheef van de buttons en op straat oop ik te dagdromen. Telkens verbeeld ik me dat ik jou of Ernst zie lopen! Straks wordt het nog een ramp!

'Nederwiet' heb ik niet nodig, high word ik al als ik 2 regels hoor van Bèlle Hélène of Vergeet me. Jullie muziek is beregaaf! Maar dat zal je wel vaker horen! O, Henny, al zie ik je op tv in een concert, dan lijkt het wel of je nog steeds verbaast bent (en een heel klein beetje verlegen!) over al die hysterische fans! Weet je dat jullie in België ook heel populair zijn? Ik schrijf deze brief onder aardrijkskunde op school. Flink balen!

Ik moet steeds even stoppen want de Haan (lerares) snapt niet wat ik allemaal zit te schrijven.

Maar ik kon niet langer wachten, ik barstte zowat uitelkaar.

Volgens mij krijg ik dalijk een beurt dus ik maak er een end aan. Henny stuur alsjeblieft iets terug!

Als ik nou weer niks hoor sta ik binnenkort bij je op de stoep! (Als ik dat durf, ahum...)

Ik hoop dat jullie nog eens een keer in Eindhoven komen, dan kom ik zeker naar jullie concert. Dat is mijn allergrootste wens, dan kan ik jullie eindelijk eens een keer in het 'echt' zien.

Doe de groeten aan Bizon en Hoppel en zag tegen ernst dat 'ie nog veel mooie liedjes schrijft!

De ballen en heel veel kusjes van Petra

(ps. Kost me zo wel een kapitaal aan postzegels maar dat heb ik wel voor jou over. Nou ja, kapitaal is wel een beetje overdreven. Ik stuur geen pasfoto of zo, heb ik niet eens meer, want die zal je wel zat krijgen!)